

Ambtsbezoek Commissaris van de Koning aan Oostzaan

Eenmaal per zes jaar legt de Commissaris van de Koning (CdK) een formeel ambtsbezoek af aan de gemeente Oostzaan. De CdK is de hoogste politicus in de provincie. Het bezoek is bedoeld om de plaatselijke bestuurders en inwoners beter te leren kennen en actuele vraagstukken te bespreken. En afgelopen 4 juni vond dit ambtsbezoek plaats met de komst van Arthur van Dijk naar Oostzaan.

Voor mij persoonlijk was dit ook de eerste keer dat ik een bezoek als deze meegemaakt hebt. Er komt ongelofelijk veel voorbereiding bij kijken, en er zijn allerlei bijzondere protocollen om rekening mee te houden. Zoals de volgorde waarin de vlaggen van Nederland, de Provincie Noord-Holland en de gemeente Oostzaan hangen. Of op welke plekken aan een tafel waar de CdK en de Burgemeester moeten zitten ten opzichte van elkaar. Maar dat soort tradities maken een dag als deze dan ook speciaal.

Een van de bijeenkomsten vond plaats in de Grote Kerk met onze betrokken Oostzaanse maatschappelijke organisaties, waaronder de Burgeradviesraad, het 4/5 mei Comité, de Oudheidkamer, de Belbus, het Veteranencomité, Stichting Hart voor het Twiske, de Contactgroep Bedrijven Oostzaan en WelzijnWonenPlus. Het was goed om te zien hoe open de diverse aanwezigen hun vragen en zorgen uitten, en hoe vloeiend het gesprek met de CdK verliep. Veel van de gespreksonderwerpen gingen over de Oostzaanse identiteit en kernwaarden, en hoe die te behouden in een immer veranderende omgeving. Heel mooi!

De CdK sloot de dag af met een transparant gesprek met de gemeenteraad van Oostzaan. Ook toen het over de bestuurlijke toekomst van Oostzaan ging was de wens om ook in de toekomst recht te doen aan het groenlandelijke karakter van onze gemeente duidelijk merkbaar.

En ter afsluiting, een mooie quote van de CdK die me is bijgebleven van deze dag: 'Oostzaan is een klein dorp dat groots is in wat het samen voor elkaar krijgt'.