

65 jaar getrouwd! Een bijzondere mijlpaal voor Wim en Anneke Walberg-Vink

Gepubliceerd: 28-01-2025

Hun liefdesverhaal begon op een bijzondere manier. Wim, een vriend van Annekes neef, kwam logeren bij haar grootouders waar zij inwoonde. Anneke moest haar bed afstaan en uit wraak naaide ze stiekem Wim's pyjama dicht. Maar in plaats van boos te worden, nodigde Wim haar uit voor een ritje achterop de fiets. Dat ging niet helemaal vlekkeloos: de bagagedrager brak, en Anneke belandde op het fietspad. Toch bloeide hieruit een liefde op, vol humor en verbondenheid.

In 1960 trouwden Wim en Anneke in Amsterdam en betrokken ze een kleine woning in de Spaarndammerbuurt. Wim vertelt: "Het was zo gehorig, dat als ik Anneke kietelde, de buurvrouw moest lachen."

Samen bouwden ze een mooi leven op met drie kinderen en zes kleinkinderen. Een hoogtepunt was hun familiereis naar Amerika toen ze 50 jaar getrouwd waren.

Sinds vier jaar genieten ze van hun fijne woning aan de Kerkstraat in Oostzaan, waar ze met veel plezier wonen. Autorijden zit er niet meer in sinds Wim vanuit de Kerkstraat de afrit in plaats van de oprit nam. Volgens Wim lag het niet aan hem, maar reden de andere auto's de verkeerde kant op...haha. Twee keer per week drinken ze koffie op het Sociaal Plein en dat vinden ze reuze gezellig.

Burgemeester Polak bracht het bruidspaar een bezoek en wenste hen gezondheid en geluk.

Van harte gefeliciteerd, Wim en Anneke!