

De eerste ontmoeting was in de speeltuin!

Gepubliceerd: 15-08-2024



De burgemeester bracht een felicitatiebezoek aan het echtpaar Van Vliet, dat hun 60-jarig huwelijksjubileum vierde. Hun liefde begon op een speeltuinvereniging in de Amsterdamse Pijp, waar zij als 16-jarige tamboer bij een drumband speelde en hij, een paar jaar ouder, de wandelgroep met kinderen begeleidde. Het lot bracht hen samen toen een andere begeleider uitviel en hij haar om hulp vroeg. Al snel bloeide er iets moois op, en op haar 17e trouwden ze.

Hun eerste woning was een zolderkamer bij haar ouders. Na een tussenstop in Zaandam, kwamen ze in Oostzaan terecht, waar ze inmiddels bijna 50 jaar wonen. De heer Van Vliet maakte carrière bij de GVB en was ook gemeenteraadslid in Oostzaan. Hij is er trots op dat hij heeft bijgedragen aan de komst van stoplichten bij het sociaal medisch centrum.

Hun leven ging niet altijd over rozen, maar er zijn ook veel mooie momenten geweest, zoals de prachtige reizen die ze samen hebben gemaakt in hun caravan. Mevrouw Van Vliet is een ware kunstenaar en maakt schitterende kunstwerken van eierschalen. Maar zoals iedereen die met breekbare materialen werkt weet, gaat er soms iets mis. Als een eierschil breekt, krijgt het kunstwerk hoogstpersoonlijk vliegles van mevrouw Van Vliet.

Het echtpaar is zeer trots op hun prachtige tuin en zeker ook op hun dochter, die altijd voor hen klaarstaat. Gefeliciteerd echtpaar van Vliet! Wij wensen jullie samen nog veel mooie momenten toe.