

De Toekomst

Je kunt Oostzaan wel uit de Zaanstreek halen, maar de Zaanstreek niet uit Oostzaan.

Nu ik bijna verleden ben deel ik nog enige losse gedachten over de toekomst die ik vond bij het opruimen van mijn geest. Zo was ik in de afgelopen periode portefeuillehouder Bestuurlijke Toekomst. Dat bleek de leegste portefeuille te zijn uit de geschiedenis van het lokaal bestuur in Nederland.

Het is aan de Raad om een richting te kiezen bij de zoektocht naar een fusiepartner en in de afgelopen periode was daarbij weinig behoefte aan de politiek/bestuurlijke kennis die het College heeft over de rollen en relaties in de regio. We hebben ons uiterste best gedaan om de zoektocht te ondersteunen. Ik heb echter helaas nooit het debat met de Raad kunnen voeren naar aanleiding van het goed onderbouwde advies dat het College uitbracht over de richting: Zaanstad heeft de eerste voorkeur.

De door mij benadrukte urgentie om te komen tot een keuze heeft niet kunnen voorkomen dat die tot mijn verdriet nog maar weer eens over de verkiezingen werd getild. Vooralsnog denkt men te weten dat Purmerend in de juiste richting ligt, want dat zegt de BAR. Nu heb ik mijn hele leven in het Purmerends onderwijs gewerkt en ik kan u verzekeren: Purmerend is niet groen-landelijk. Het is een Amsterdamse satelliet, een wat afgelegen buitenwijk van die mooie stad. Om wat eigen identiteit uit te stralen koestert men het verleden als marktstadje voor de agrarische buurgemeenten. Ik heb er overigens met plezier gewerkt voor de PSG en diens voorgangers. Niets mis met Amsterdammers.

Oostzaan heeft een meer Zaanse identiteit. Ontstaan als lint langs de kadijk van een veenontginning die aan de oever van de Zaan begon en eindigde tegen de rug van de Grote Hollandse Waterscheiding. Dat was een hoogveenrug die ons van Waterland scheidde, waar Landsmeer lag. Ontgonnen door vrije boeren uit Kennemerland met een Zaanse dialect en wonend in huizen gebouwd in de traditie van de Zaanse houtbouw. Onze meest iconische gebouwen zijn de Grote Kerk, die ontstond als de hoofdkerk voor een parochie die zich uitstrekte tot aan de oevers van de Zaan en Biksteenmolen De Vliet. Onze rijke geschiedenis delen we met de andere Zaanse plaatsen.

Als je weet waar je vandaan komt, weet je wie je bent, waar je bij hoort en waar je naar toe kunt gaan.