

65 jaar huwelijk voor Ad en Ans Woestenberg

Gepubliceerd: 29-04-2026

Een bijzondere mijlpaal voor Ad en Ans Woestenberg: maar liefst 65 jaar geleden gaven zij elkaar het jawoord.

Ans, afkomstig uit Groningen, en Ad uit Brabant, leerden elkaar kennen in Amsterdam, waar zij beiden woonden. Ans woonde in bij een gezin waar zij op de kinderen paste. Hun huwelijk vond plaats in de kathedraal van Oirschot en was een ware gebeurtenis: met zo'n 1100 aanwezigen was vrijwel de hele parochie aanwezig. Ad, zoon van een koster, groeide op met de kerk, en vóór het huwelijk hadden de wederzijdse ouders zelfs bij elkaars pastoor geïnformeerd of de aanstaande partner wel "fatsoenlijk" was.

Ad en Ans zijn beiden drager van de Gouden Greep en hebben zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor Oostzaan. Burgemeester Polak bracht het echtpaar een felicitatiebezoek om deze indrukwekkende mijlpaal te vieren. Van harte gefeliciteerd, Ad en Ans!





Foto's: Goedheer fotografie