

## **400 fruitbomen erbij in Oostzaan**

In mijn vorige column deelde ik al een en ander over het verbeteren van het groenonderhoud in Oostzaan en het toevoegen van extra groen aan onze mooie gemeente.

Op 28 maart jl. hebben we in dat kader wederom een hele toffe stap met zijn allen gezet, en is de actie 'Samen zetten we Oostzaan in bloei' georganiseerd. Het idee was simpel. Inwoners konden op kosten van de gemeente fruitbomen ophalen om hun tuin wat groener en vrolijker te maken. En door dit te doen ook weer eraan bij te dragen dat Oostzaan er een stukje groener uit komt te zien.

In eerste instantie was het opgezet als een kleine actie, waarbij we natuurlijk hadden gehoopt op interesse. We hadden daarom 400 fruitbomen beschikbaar voor Oostzaners. En we zijn erg verrast, want deze grote mate van enthousiasme hadden we zeker niet zien aankomen. Het liep storm en binnen enkele uren na de aankondiging van de actie waren alle bomen 'gereserveerd'. En op de dag zelf stond er vanaf 's morgens vroeg een rij naar het uitgiftepunt. Binnen no time waren de fruitbomen weg en werden ze meegenomen al wandelend, op de fiets of in de aanhangwagen.

Wat ik er mooi aan vind is dat je ziet wat zo'n actie losmaakt. Mensen hebben er zin in. En het maakt het dorp letterlijk én figuurlijk een stukje kleurrijker. Dank aan ieder die dit mogelijk heeft gemaakt!